



28dagarsenare.se

Årsbok 2011

Ett urval av foton tagna av medlemmar på forumet
28dagarsenare.se



En summering av året som gått bland rost och betong



”Skräckens hus”

Även gamla träd dör i skuggan
av Skräckens Hus.

/UE-Anka



Den hemliga trädgården, där livet frodades trots att det var övergivet, nu är allt borta.

/DMT



THAILAND

Bangkok

Denna bild är från det roligaste ruinäventyret jag varit med om hittills. Det krävdes ett andra försök innan vi lyckades ta oss upp, först efter att ha mutat några aggressiva revir - bevakande hundar med kyckling och sedan klättrat med klätterutrustning upp i ett hisschakt förbi avspärrade våningar... Sedan hade vi en 48 vånings skyskrapa för oss själva, mitt i Bangkok.

/Akrylamid



De roligaste observationerna vid ruinspaningar är ofta sådana objekt som inte ingick i planeringen, utan de som upptäcks av en slump. Vid en spaning längs en nedlagd järnväg fick jag syn på denna övergivna telefonstolpe tio meter från spåret. Motivet var utan tvekan värt vandringen genom den regnblöta vegetationen.

/Forsis



Upplagsplats, eller reservupplagsplats, även kallat UL, var SJ:s benämning på de reservuppställningsplatser som byggdes för att man skulle kunna ställa upp mobila omformare och transformatorer i orostider, detta för att säkerställa försörjningen av elkraft till järnvägsnätet även i händelse av krig och bombning av ordinarie anläggningar. En del reservanläggningar, som den på bilden, byggdes i bergrum där vagnarna kunde stå skyddade även mot flyganfall. Anläggningar i bergrum finns på olika platser över landet. Några är relativt centralt placerade medan de flesta återfinns "mitt ute i skogen", bild från augusti 2011.

/benkar



Ett foto från ett småländskt vattenkraftverk
som var i drift till sent 70-tal.

/hurricane4

UE
KINGZ



12,5 meter below surface at the secret UE Kingz basecamp!
Take nothing but pictures, leave nothing but...

UE Kingz XII coming soon.

/ Sir Mad Bleach

www.youtube.com/uekingz

Sanatorium/sjukhus i Skåne



Byggt 1913, först sanatorium, sedan vanligt sjukhus. I bruk fram till mitten av 90-talet. Förfallet började 2002 då värmen stängdes av.

Kamera: Nikon D60
Bländare: 5,6
Slutartid: 1/10 sekund
ISO-tal: 200
+ stativ

/Saddam



Översänder här en bild från en Östgötsk omformarstation. Jag hade under flera år känt till stationen men fick först under början på 2011 möjlighet att ta mig dit. Utanför låg snödrivorna höga, men ett pågående banarbete på intilliggande järnväg innebar att vägen var plogad

och således körbar med bil hela vägen till tunneln. Vatten i berget hade droppat ned och skapat stora istappar i taket och ett stort isflak hade ramlat ned och slagit sönder den lilla manskapshytten längst in i tunneln.

/albin

Penthouse Adriatic



Den utsökta minigolfbanan, Penthouse Adriatic. Varm och skön eftermiddag i slutet av September 2011. Fascinationen över detta vackra hål är för mig enorm och har gjort ett stort avtryck i ruinhjärtat.

/Bunkrologen



BERLIN

Vårens Berlinresa bjöd på ett vackert f.d. sovjetiskt militärsjukhus, ursprungligen sanatorium. En perfekt dag med aprilsol, förfall och ett stort lugn där långt ute i skogen.

/riddar m



EXPLORING

Ställberg 2011
/Exit

www.headlessrabbit.com



Lucia 2011. Ett av årets höjdpunkter, fastän
det var på djupet.

/kristofer



Förfall orsakat av både människa och natur i ett känt rasområde. Frågan är hur länge husen kommer stå kvar.

/Ant



En plats som tidigare var full av liv o aktivitet, men som numera
är ett minne blott...

/Urbankillen

Tollare Pappersbruk 1922-2011 R.I.P



Under året blev Stockholm av med flera stora övergivna industrifastigheter, bl.a. Tollare Pappersbruk i Nacka som har varit dömt till rivning sedan länge för att ersättas av ett nytt stort bostadsområde. Processen har dock dragit ut på tiden, men under sommaren så högg till slut grävskoporna in på de olika byggnaderna och nu är de ett minne blott. Trots att de var hårt vandaliserade och flitigt bemålade var Tollare ett enkelt, nära UE-utflyktsmål för Stockholmare som suktade efter lite skönt industriförfall i vardagen."

/Wildhack



Efter många tveksamheter lyckades jag komma in i denna 1700-tals gruva som enligt uppgift skulle vara fylld med gråberg. Försök hade gjorts att fylla gruvan men allt berg hade fastnat som en plugg i schaktet. Bilden visar en pumpstock, en del av gamla tidens vattenuppföring.

/Gruvtroll



Tollare pappersbruk. Platsen där allt startade.
Nu har jag bara resten av världen kvar.
Tollare. Rest in pieces...

/Podden



Från en svensk nedlagd metallindustri.
Byggnadernas vidare öden är lite
oklara. Tydligen är det nu en ny ägare
som vill göra om det till företagspark/
kontorshotell. Vi får väl se hur det går
med det. /Rutger

Modern Swedish Ruins
www.swedishruins.se



ASPÖ

Radarmasten från KSRR
Gruvan på Aspö en mulen
decemberdag 2011, drygt 20
år efter Kalla krigets slut.
Tycker personligen att bilden
på ett utmärkt sätt speglar
den dystra och mörka era i
mänsklighetens historia som
såg till att vi idag, som den
"intelligenta" art vi är, har
kapacitet att utplåna vårt
levnadshabitat och oss själva
flera gånger om.

/Zeahawk



Enligt uppgift så ska
skönheten på bilden vara
en NSU/Neckar-Fiat, en
licensbyggd Fiat 1100,
årsmodell någon gång
mellan 1959-1962. (NSU/
Neckar var en Tysk fabrik
som licenstillverkade en del
av Fiats
personbilsmodeller).

/benkar

SOMMARRIKORT

Inne i köket står en sängram.
Ute på fältet kör lantbrukaren
runt med sin traktor.
Svensk sensommaridyll.

/pelle





ENGLAND



En av de mest magiska platser jag någonsin besökt. Bedövande vackert, sagolikt ljus, en trappa som trotsar alla naturlagar, de varmaste färger. Den engelska herrgården från 1500-talet har brunnit två gånger, 1834 och 2004 och står nu majestätisk och förfaller på allra skönaste vis.

/dhx



TYSKLAND

En av de platser som besöktes under
Tysklandsresan 2011. Ett välkänt
område utanför Berlin.

/LINK82



Det finns allt färre stora och öppna ställen kvar. Deje, Hästhagen, Gusum – you name it, dom försvinner ett efter ett. Men jag hade tur under 2011 och kunde ta mig in på dussintals låsta och förseglade platser. Det här är en bild från ett stort industrikomplex i Värmland, som var i drift under nästan hundra år innan allt stängdes häromåret. På vissa delar av området hade driften stängts ned redan 1978 – där var känslan rent förhäxade.

/Jornmark



Fabriken har stått övergiven i årtal.
Byggnaderna har förfallit men skorsten står
stolt kvar. Bilden är från i maj 2011.

/Cicero



02 OKT. 1987

Denna sida upp

Folkskyddsmask typ 33 Bm fodral

Wt/vr

Storlek

St 20

Skydds- mask	Tillverkare Trelleborg AB	1987/74	87040		
Filtar	Flodins Filtar AB Lysckil		8622		

Besiktigad	Inventerad
Datum o sign	Datum o sign

SÖDERTÄLJE

ANDNINGSSKYDD FÖR ALLMÄNHETEN

PARTI-NUMMER	TYP -	STORLEK	ANTAL
72 - 64	33	2	240
72 - 65			240
73 - 16			220
82 - 020			3000
82 - 024			2500
82 - 037			3000
82 - 14			180
82 - 54			720
83 - 001			3000

ANDNINGSSKYDD FÖR ALLMÄNHETEN

PARTI-NUMMER	TYP -	STORLEK	ANTAL
86 - 037	33B	2	3000
87 - 040			3000
87 - 048			3000

TOTALT

22100 st!



01 OKT. 1987

Denna sida upp

Folkskyddsmask typ 33 Bm fodral

Wt/vr

Storlek

St 20

Skydds- mask	Tillverkare Trelleborg AB	1987/74	87040		
Filtar	Flodins Filtar AB Lysckil		8622		

Besiktigad	Inventerad
Datum o sign	Datum o sign

Efter mycket snokande hittade jag anläggningen som innehåller lagret av gasmasker för Stockholms befolkning. Här finns tusentals masker för vuxna, den något makabra skyddsjacka typ 36B för barn och skyddsväskorna typ 39 för spädbarn, allt noga indelade efter kommun. Stället används idag till annan a och maskerna är sannolikt redan borta.



Mitt ute i ingenstans
i slutet av en liten
skogsväg finns en
anspråkslös järndörr
i berget. Innanför
tredubbla slussar av
två tusen kilo tunga
ståldörrar ligger en
800 kvm stor
ledningscentral i två
våningar - här ifrån
skulle civilförsvaret i
östra Blekinge
ledas...

/Colarain



NORGE

Gammal likriktarstation till tunnelbanan, invigd 1915. Idag verkar den lilla byggnaden, trots sitt läge, bortglömd och i behov av kvicksilversanering. Fotograferat mars 2011 i Norge.

/FRH



TYSKLAND

Vandrandes genom den gamla tyska militärförläggningen så kom plötsligt historiens hårda verklighet och slog oss med blytungt allvar.

/Ruinturisten



Kom ihåg; det som finns idag...



...kan vara historia i morgon



© Alla text- och bildrättigheter, hela eller delar
av, tillhör respektive medlem och får inte
användas utan deras tillåtelse.

Kontakt med dessa sker lättast via hemsidan
www.28dagarsenare.se

Sammanställt av DMT